

Cuba

Het grootste eiland in de magische gordel van de Caraïben. Toen Christoffel Columbus het in 1492 per ongeluk ontdekte zei hij dat dit het mooiste eiland was dat mensenogen ooit aanschouwd hadden. Cuba is de uitzondering op de regel dat de Caraïben enkel zon en zee te bieden hebben. Cuba heeft ook cultuur. Havana is een prachtige stad vol van nostalgie en herinneringen aan Hemingway. Ontdek al de kroegen waar hij zijn Mojito's en Daiquiri's dronk of waar hij woonde, leefde en zijn 'Oude man en de zee' schreef. Een avond in de beroemde Tropicana mag u zeker niet missen. Cuba is uiteraard ook beroemd voor zijn prachtige stranden. De mooiste ongerepte stranden van Cuba liggen aan Guardalavaca, waar u kilometers lange zandstranden zal vinden. Cuba is een land met zeer veel mogelijkheden. U kan Havana combineren met een strandvakantie, of een rondreis maken met een huurwagen, al dan niet met chauffeur. Graag stellen wij u à la carte rondreizen voor, op uw maat gemaakt. Informeer hiervoor bij uw reisagent. Cuba is een absolute must als u op zoek bent naar een sfeervolle zonzvakantie. Ontdek [hier](#) meer over deze prachtige bestemming!

Cuba, omdat...

- Historisch pareltje
- Unieke architectuur
- Kleine dorpjes
- Lange zandstranden
- Hoofdstad Havana



Travelworld werkt met verschillende luchtvaartmaatschappijen om u richting het kleurrijke Cuba te brengen. Zo is er **Air Europa** vanuit Brussel, met een korte tussenstop in Madrid. Daarnaast zijn er ook rechtstreekse vluchten vanuit o.m. Amsterdam (**KLM**) en Parijs Charles de Gaulle (**Air France**). De gemiddelde vluchtduur bedraagt tussen de 10 en 11 uur. ff